

Het Zilverkrantje



Mei 2024

WZC De Zilverlinde



Waar het goed is te
leven...
p. 4

't Winkeltje
p.15



't Winkeltje

Feestelijke opening
5 juni om 14u met gratis ijsjes

Maandweetjes

Pensioen

Na bijna 9 jaar als verpleegkundige in het Lavendelhof nam Sabine Melkebeke afscheid en ging ze met welverdiend pensioen. Op 29 april was het haar laatste dag. Dit lieten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.

A flyer for Mother's Day (Moederdag) on Wednesday, May 15th. The text is in a mix of green and red fonts, with 'Moederdag' in a large, red, cursive font. The flyer is decorated with several pink roses and green leaves. The text reads: 'Woensdag 15 mei vieren we Moederdag. Alle familieleden van onze vrouwelijke bewoners van de Kersen- en Rozenlaan zijn uitgenodigd op ons ontbijtbuffet van 8u00 tot 11u00 in de cafetaria op woensdag 15 mei. Inschrijving voor 6 mei is noodzakelijk. Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij het animatieteam.'

Jullie kunnen ook nog steeds inschrijven voor de uitstap naar Pairs Daiza op dinsdag 25 juni. Dit kan nog t.e.m. 31 mei door het ingevulde briefje te bezorgen aan het animatie-team. Meer info is te vinden op pagina 21.

Moederdag

Waarom hebben moeders zo'n groot hart?

Ik heb mij al dikwijls afgevraagd waarom een moeder nooit klaagt. Zelfs in een periode van pijn en smart verbergt moeder de zorgen in haar groot hart.

Alles begint in haar pas getrouwd leven, wanneer moeders het mogen beleven dat ze hun eigen lichaam ten dienste geven om hun eerste kindje te laten leven.

Daarna zorgt diezelfde moeder dag en nacht voor dat kindje dat ze op de wereld heeft gebracht.

Om vervolgens met een bang hart aan de poort te staan wanneer haar sloeber voor het eerst naar school moet gaan.

Al zijn er ondertussen kinderen bij gekomen, nog zal die moeder blijven dromen om aan elk kind iedere dag te geven, de liefde die alleen moeders kunnen geven.

Al trappen kleine kinderen op moeders kleeft, geen moederhart dat daar ooit onder leed.

Als grote kinderen trappen op moeders hart, zal zij alles vergeven, al heeft ze pijn en smart.

Eens de kinderen uit haar kroost zijn verdwenen, zal moeder om hun heengaan in stilte wenen. Samen met vader neemt ze echter een nieuwe start om de kleinkinderen te ontvangen in haar groot hart.

Zo beleeft grootmoeder opnieuw zorgen alle dagen omdat kleinkinderen om haar aandacht vragen. Hetzelfde wat ze vroeger aan haar kinderen heeft gegeven, wil ze nu met een groot hart aan haar kleinkinderen geven.

Daarom op deze moederkensdag vandaag zeggen wij : moeder of meter, wij zien je zo graag. Vandaag mag iedere moeder glunderen voor mijn part en overgelukkig zijn in haar onmetelijk groot hart.





**WAAR HET
GOED IS
TE
LEVEN...**





Het Italiaans middagmaal viel goed in de smaak. Op de menu stonden verschillende soorten pasta. De paashaas kwam op bezoek tijdens de paaseierenzoektocht en ook de bewoners konden zich verwachten aan een bezoekje. Ook werden de bewoners getrakteerd op een uitgebreid paasontbijt met ontbijtkoeken en eitjes met spek. Een aantal bewoners van het Lavendelhof werden bij kiné Anja getrakteerd op een heus dessertenbuffet. Ook hebben we al wat kunnen profiteren van het mooie weer en trokken we op pad met de duofiets.





Wist je dat?



Het aardbeienzeizoen komt er terug aan en daar kijken wij al enorm naar uit.

Hier zijn al enkele weetjes en tips over aardbeien:

Wist je dat aardbeien de eerste rijpe fruitsoort is in de lente?

Wist je dat de gemiddelde aardbei zo'n 200 zaadjes bevat?

Wist je dat aardbeien verwant zijn aan rozen? Ze geven een zachte geur af wanneer ze aan struiken groeien.

Wist je dat de Romeinen destijds geloofden dat aardbeien geneeskundige krachten hadden?

Wist je dat aardbeien goed zijn voor de huid? Ze zitten boordevol vitamine C. Napoleon was zo dol op het fruit dat hij in de zomermaanden zelfs regelmatig een bad nam in het sap van aardbeien. Per bad hadden ze daar ongeveer 12 kilo aardbeien voor nodig.

Wist je dat er meer dan twintig soorten aardbeien zijn?

Wist je dat er in België een museum is dat helemaal aan aardbeien gewijd is? Het Museum van de Aardbei bevindt zich in Namen.

Wist je dat je van aardbeien wittere tanden krijgt?

Wist je dat de kleurstof uit een aardbei kan dienen als natuurlijke lippenstift?

Wist je dat aardbeien hun waarde in smaak verliezen als ze in de koelkast bewaard worden? Als ze terug op kamertemperatuur zijn, smaken ze heerlijk!

Wist je dat het niet nodig is om aardbeien te wassen? Wil je het toch doen, verwijder het kroontje pas na het wassen, anders zuigen de aardbeien water op en verliezen ze hun smaak.

Wist je dat aardbeien één van de populairste fruitsoorten is in België? Je kunt er dan ook op verschillende manieren van genieten: uit het vuistje, met suiker, yoghurt, slagroom of in fruitsla? Natuurlijk zijn ze ook geweldig op een taart of met ijs. Probeer aardbeien zeker ook eens met chocoladefondue, de combinatie daarvan is overheerlijk!

Oude liedjes

'Alle Moeders' - La Esterella

Mooi zijn ze allen de moeders der wereld
dag in, dag uit, wakend over hun kind.
Zij zijn het evenbeeld van een Madonna
die zonder voorkeur ons allen bemint.
Teer is de liefde van al onze moeders
maar zij staat sterk tegen dreigende macht.
Zo innig goed zijn zij, al onze moeders
dat zij zich opoff'ren zonder een klacht.
Het leven eist zijn prijs, de kind'ren worden wijs,
de moeders worden grijs,
maar wat ook verdwijnt, hun schoonheid die blijft.

Mooi zijn ze allen de moeders der wereld
de grootste schatten van goedheid en trouw.
En op die vrouwen, op al onze moeders,
daar heeft de mensheid haar hoop op gebouwd.
Moeders, Moeders, hoeveel zorg
heeft liefde u meegebracht.
't Leven is voor moeders één berusten.
Geen enk'le klacht komt er over uw lippen
als uw kind'ren eens gaan,
één voor één u ontglippen,
naar een eigen bestaan.

Mooi zijn ze allen de moeders der wereld
dag in, dag uit, wakend over hun kind.
Zij zijn het evenbeeld van een Madonna
die zonder voorkeur ons allen bemint.
Teer is de liefde van al onze moeders
maar zij staat sterk tegen dreigende macht.
Zo innig goed zijn zij, al onze moeders
dat zij zich opoff'ren zonder een klacht.
Het leven eist zijn prijs, de kind'ren worden wijs,
de moeders worden grijs,
maar wat ook verdwijnt, hun schoonheid die blijft.
Mooi zijn ze allen de moeders der wereld,
maar boven allen, de mooiste ben jij,
jij die mij 't best van jezelf hebt gegeven,
Mijn grootste geluk ben jij, moedertje mijn.



Lach van de maand

"Ik heb een sprookjeshuwelijk! Als ik thuiskom, zit er altijd een heks in de zetel te wachten op mij!"

Dertig jaar lang komt Jos elke morgen op tijd naar zijn werk. Hij is nog nooit een dag te laat geweest. Gisteren is hij voor het eerst te laat en zijn baas had al tienmaal op zijn horloge gekeken.

Om 9u30 ziet hij Jos binnenkomen met een verband om zijn hoofd en een door pijn vertrokken gezicht.

"Ik ben thuis van de trap gevallen", zegt Jos.

"Zo", antwoordt de baas, "En moest dat echt anderhalf uur duren?"



In het Lavendelhof verwelkomen we mevr. Monique De Geyter. Monique is geboren op 11 mei 1942 te Scheldewindeke. Ze was enig kind. Tot haar 14de is ze naar school geweest. Nadien heeft ze in de textielsector gewerkt. Ze is op 23 mei 1964 getrouwd met Raphaël. Samen hebben ze een zoon en twee kleinzonen. Nadat ze moeder is geworden, is ze huisvrouw geworden.

Monique doet graag kruiswoordraadsel en volgt samen met haar man het sport op televisie. En ook het wielrennen op straat vond ze fantastisch om te zien. Ze ging ook altijd naar de markt in Scheldewindeke.

Graag zou ze nog eens op uitstap gaan.



Op de babbel bij...

Pastoraal

Er zijn twee grote feesten in de meimaand dit jaar:

**Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (9 mei)
- Pinksteren (19 mei)**

Op het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, 40 dagen na Zijn opstanding uit de dood.

O-L-H. Hemelvaart valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren.



Jezus' hemelvaart maakte de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest, op Pinksteren. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen.

Na Jezus dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de

leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. 40 dagen na Pasen werden de leerlingen door Jezus Hemelvaart alleen achtergelaten.

Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het Evangelie te zijn.

De mensen die nu vervuld zijn met de Heilige Geest gaan naar buiten en verkondigen het Evangelie in alle talen.

Hierdoor wordt de eerste Christelijke gemeente gevormd. Traditioneel wordt dit moment dan ook beschouwd als het beginpunt van de Christelijke Kerk.



Deze maand gaan we **de bilspieren** versterken.

Telkens als we gaan zitten of rechtstaan, worden de bilspieren gebruikt en is het dus belangrijk dat deze sterk blijven. Deze oefeningen zijn niet eenvoudig om te doen, maar moeilijk gaat ook!



Bij de **eerste oefening** ga je rechtstaan. Hou je vast aan de tafel of aan de rugleuning van een stoel. Doe je linkerbeen traag naar achter en terug naar de beginpositie. Opgelet: dit been moet je goed gestrekt houden! Doe dit 5x.

Strek nu het rechterbeen naar achter. Ga traag naar achter en naar voor. Doe dit ook 5 x.

De **tweede oefening** kan je doen als je in bed ligt.



Lig plat op de rug. Plooi de benen naar een gelijkbenige driehoek. Ga nu steunen op de voeten en duw je buik en bovenbenen naar boven. Doe dit 3 x.

Goed gedaan! De bilspieren hebben goed gewerkt!



Fit en gezond

Train je brein

Van welk materiaal zijn deze producten afkomstig? Verbind de juiste combinaties met elkaar.



1 ●

● A



2 ●

● B



3 ●

● C



4 ●

● D



5 ●

● E



A	B	D	C	E
5	4	3	2	1

Oplossing:

In de meimaand vieren wij traditioneel Moederdag. Alle moeders genieten van hun feestdag maar voor sommige families wordt de dag ingevuld met een andere dynamiek. Het loslaten van hoe dingen 'zouden moeten zijn'. Dementie doet hierop beroep. Niemand kiest hiervoor maar velen begeven zich op dit pad met liefde en toewijding.

Wij delen enkele tips om deze waardevolle dag samen door te brengen.

Tradities naar mogelijkheden.

Hou steeds rekening met het comfort van de persoon: eenvoudig, kort, traag en herkenbaar. Niet teveel poespas zoals ze dit in de volksmond zeggen.

Bied rust.

Wat kan helpen is een rustige, vertrouwde omgeving met een klein aantal dierbaren. Dit kan meer ontspannen en genietbaar zijn dan grote groepen en luidruchtige omgevingen. Een korte wandeling is een voorbeeld van activiteit zonder dat er veel gesproken hoeft te worden.

Breng samen tijd door.

Het maakt niet uit hoe je die tijd samen invult, zolang je moeder zich goed voelt. Focus op de positieve momenten van de dag en probeer niet te veel te blijven hangen bij wat er misschien niet meer mogelijk is.

Herinneringen.

Foto's roepen gevoelens op, muziek uit jongere jaren, geurige bloemen, koffie/thee met haar lievelingsdessert of een zacht deken.

Toon affectie.

Eenvoudige gebaren van genegenheid zoals handen vasthouden, een zachte aanraking of een knuffel kunnen veel betekenen en gevoelens van liefde en veiligheid overbrengen.

Blijf positief.

Het is makkelijk om te verdwalen in de zorgen en het verdriet van dementie. Probeer echter de mooie momenten en de liefde die er nog steeds is te zien en te waarderen.





't Winkeltje

In het hart van ons woonzorgcentrum schittert binnenkort een gloednieuw winkeltje, " 't Winkeltje ". Met een assortiment aan producten die zorgvuldig zijn uitgekozen om aan de behoeften van onze bewoners te voldoen, opent dit winkeltje zijn deuren om een warme en gastvrije omgeving te creëren voor iedereen die binnenstapt.

Gelegen in de vernieuwde inkomhal, straalt het winkeltje een uitnodigende sfeer uit. Het assortiment van het winkeltje is speciaal samengesteld met de behoeften en voorkeuren van onze bewoners in gedachten. Naast alledaagse benodigdheden, biedt het ook een selectie van favoriete lekkernijen en speciale traktaties om het leven in ons woonzorgcentrum nog aangener te maken.

Wat dit winkeltje zo bijzonder maakt, is niet alleen de handige locatie binnen ons woonzorgcentrum, maar ook de speciale openingstijden. Om tegemoet te komen aan de behoeften van onze bewoners, is het winkeltje afwisselend open op woensdag of vrijdag, van 14:00 tot 16:30 uur.

Het winkeltje is open voor iedereen, bewoners, familie, kennissen etc. Dus kom langs op woensdag of vrijdag tussen 14:00 en 16:30 uur, en ontdek de warmte en gastvrijheid die ons winkeltje te bieden heeft.

Op woensdag 5 juni openen we officieel de deuren van " 't Winkeltje ". We vieren dit met een feestelijke opening van 14u tot 16u.

't Winkeltje

Feestelijke opening
5 juni om 14u met gratis ijsjes

Openingsuren:	Te koop:
Woensdag of vrijdag (afwisselend)	- Kaartjes
Van 14u tot 16u30	- Puzzelboeken
	- Verzorgingsproducten
	- Geschenkpakketten
	- Seizoensgebonden producten (bloemen etc.)
	- Snoep/koekjes/chocolade
	- Ijsjes
	etc.

Gebruikersraad

Verslag van 9 april 2024

Dit is een algemeen verslag van de gebruikersraad.

Opvolging van het verslag van de vorige gebruikersraad:

Geen opmerkingen.

De bewoners kijken uit naar de komst van het winkeltje. Het winkeltje zal de naam " 't Winkeltje " krijgen en zal officieel geopend worden op woensdagnamiddag 5 juni.

Mededeling: Indexering van de dagprijs

Zoals vermeld in de verblijfsovereenkomst kan de dagprijs geïndexeerd worden volgens de index van de consumptieprijzen. De dagprijzen werden geïndexeerd op 01/06/2023 en zullen opnieuw geïndexeerd worden op 1/06/2024.

Vanaf 01/06/2024 zullen onderstaande dagprijzen toegepast worden:

Kersen- en Rozenlaan € 67,67
Lavendelhof € 64,95

Mededeling: Verhuis zusters

Woensdag 27 maart hebben de drie resterende zusters het klooster van Scheldewindeke verlaten. Zij gaan in het klooster van Opbrakel wonen.

Mededeling: Crèche

In onze oude gebouwen aan de straatkant zijn er onlangs verbouwingen geweest. Hier zal binnenkort een bestaande crèche zijn intrek nemen. Nu wordt er eerst nog een tuintje afgebakend (aan het plein ter hoogte van de hoofdingang). Eens dat klaar is moet men nog het fiat krijgen van de inspectie om de werking van de crèche te kunnen opstarten.

Over het menu

De bewoners zijn tevreden over het aangeboden menu. Indien er aanpassingen gevraagd worden, zoals kleinere/dubbele portie of extra groenten, wordt dit zo snel mogelijk aangepast voor de bewoner. Als er problemen zijn met het eten, wordt dit best zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de keuken om te kijken wat het probleem was en hoe dit in de toekomst opgelost kan worden. De totjespap hebben de bewoners liever niet gemixt.

Bewoners vragen naar zout- en pepervaatjes op de tafels. Dit wordt verder opgevolgd.

Er wordt uitgekeken naar macaroni, witloof, pelle patat met Gentse kop, paella en mosselen.

Over de animatie

De bewoners appreciëren het wanneer er dagelijks activiteiten doorgaan met voldoende variatie. Over het algemeen zijn ze tevreden over de georganiseerde activiteiten van de voorbije maanden. De wafelbaknamiddag viel zoals altijd in de smaak. De wafels worden maandelijks afgewisseld met pannenkoeken of oliebollen. Het Italiaans middagmaal met verschillende soorten pasta was ook een groot succes. De bewoners kijken al uit naar het Amerikaans middagmaal. Ook de ontbijtbuffetten voor de jarigen wordt steeds geapprecieerd.

De zang-en dreupelnamiddag was een groot succes. Er wordt gevraagd om naast Elixir en jenever, ook eens Pinot de Charentes, amaretto en Cointreau te voorzien. Naar aanleiding van Pasen werd er geknutseld met de bewoners. De paaseierenzoektocht was een minder succes bij bewoners en familie. We willen benadrukken dat iedereen welkom is op een desserten buffet tijdens een activiteit, mits in te schrijven natuurlijk, ook al zijn er geen kleine kindjes in de familie. Het paasontbijt viel heel goed in de smaak bij de bewoners.

Het biercafé in de cafetaria lokte heel wat volk. De activiteit rond mondzorg door de studenten Mondzorg was interessant voor de

bewoners. Ze hebben enkele weetjes goed onthouden. Het bezoek bij Anja was terug dik in orde. Het Italiaans middagmaal was lekker. De modeshow lokte veel bezoekers. Er werd terug massaal kledij verkocht.

De bewoners van Kersen- en Rozenlaan vinden het niet altijd duidelijk waar de activiteiten plaatsvinden. Er wordt gezocht naar een oplossing. Een oplossing zou een krijtbord op de afdeling kunnen zijn, waarop we 's morgens noteren welke activiteiten er plaatsvinden en waar. Dit wordt verder opgevolgd.

Er wordt uitgekeken naar:

- De opening van 't Winkeltje
- De ijskar in de zomermaanden
- Sangria

Over de cafetariawerking:

Er is een algemene tevredenheid over de cafetaria die open is op woensdag- en zondagnamiddag. Familie zou de cafetaria nog vaker open willen zien. Hiervoor hebben we natuurlijk extra vrijwilligers nodig. We doen hiervoor graag nog eens een warme oproep naar extra vrijwilligers om de cafetaria open te houden. Hiervoor mag u zich steeds melden bij Lutgarde aan het onthaal.

Over de kiné:

De bewoners zijn tevreden over de kinesitherapeuten. Ze leveren goed werk en de bewoners hechten er veel belang aan om in beweging te kunnen blijven. Ze merken dat de oefeningen een absolute meerwaarde zijn voor hun spieren. Sommige bewoners zijn tevreden dat ze hier nog geen gebruik van hoeven te maken omdat ze zelf nog goed mobiel zijn.

Over de zorg:

Er wordt steeds een goede verzorging aangeboden door de medewerkers van de zorg. Soms moet er wel eens lang gewacht worden voordat de beloproep beantwoord wordt. Ook in de nacht zouden bewoners soms wat langer moeten wachten. Het zorgpersoneel verdient een dikke duim, voor de goede zorgen, maar ook voor de flexibiliteit wanneer collega's ziek vallen.

Over orde en netheid binnen het WZC:

Bewoners en familieleden zijn tevreden over de orde en netheid in het woonzorgcentrum. Wanneer er iets bevuild is wordt dit snel opgeruimd. De bewoners appreciëren het ook dat oud papier wordt meegenomen door het onderhoudspersoneel.

Over de kapster:

Bewoners zijn steeds tevreden over het geleverde werk. Ze geven aan dat de kapster steeds luistert naar hun wensen.

Over de technische dienst:
Ze zijn tevreden over het geleverde werk, de vlotte service en de vriendelijkheid.

Over de podoloog/pedicure:

De bewoners zijn tevreden over de pedicure.

De pastorale werking:

De bewoners zijn tevreden over de tweewekelijkse gebedsdienst met Katrien. Sommige bewoners vragen om hun zeker te gaan halen op de kamer omdat ze er zelf niet geraken.



Algemeen:

- Er wordt gevraagd naar een oplossing om meer zitmogelijkheid te voorzien in de kamers. Er staan te weinig stoelen op de kamers voor veel bezoek. Een idee was om vouwstoeltjes te voorzien die kunnen gebruikt worden indien nodig. Dit zal bekeken worden.
- De muurschilderingen met het foto-overzicht van het personeel wordt heel positief onthaald bij familie en bewoners.
- Tijdens de zomermaanden zullen we terug wekelijks rondgaan met onze ijskar. Daar wordt altijd naar uit gekeken!
- De opening van 't Winkeltje vindt plaats op woensdagnamiddag 5 juni. 't Winkeltje bevindt zich recht tegenover het onthaal.
- Familie is steeds welkom om deel te nemen aan de zangclub die om de twee weken plaatsvindt op de Kersenlaan en in het Lavendelhof.
- Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de uitstap naar Pairi Daiza. Hiervoor vragen we om steeds het inschrijvingsstrookje ingevuld te bezorgen aan het animatieteam.
- Op woensdag 19 juni vindt onze jaarlijkse Vlaamse kermis plaats. Zet deze datum alvast in jullie agenda!



De volgende gebruikersraad staat voorlopig gepland op maandag 15 juli.

Deze datum kan eventueel nog wijzigen.

FAMILIEAVOND DEMENTIE

DONDERDAG 30 MEI 2024 - 18U30 CAFETARIA OLV TER VELDBLOEMEN



*** OP BEZOEK BIJ EEN PERSOON MET DEMENTIE ***

In samenwerking met de werkgroep dementie en EDC Paradox



Graag inschrijven voor 22 mei 2024 bij Lutgarde via het nummer 09/363 83 93 of LutgardeE@GroepSF.be

Op dinsdag 11 juni vieren we...

VADERDAG

Alle mannelijke bewoners van de Zilverlinde en hun familieleden zijn welkom op ons ontbijtbuffet van 8u00 tot 11u00 in de cafetaria van de Zilverlinde.

**Graag inschrijven
voor 3 juni!**

*Voor verdere inlichtingen
kan je steeds terecht bij
het animatieteam.*

woensdag

19 juni 2024

vanaf 14u

Vlaamse kermis

*Met o.a. kindersanimatie, volksspelen,
ambachtelijke producten, versnaperingen
en muziek voor jong en oud, ...*

WZC De Zilverlinde
Dreef 2, Scheldewindeke



Uitstap naar

PAIRI DAIZA

25 juni

Kostprijs:

Bewoners: €20

Familieleden: €55

(Inkom + middagmaal + bus)

Vertrek rond 9u

(ingang afdeling

Lavendelhof)

Terugkomst rond

18u30 - 19u

Familieleden* die hun bewoner willen begeleiden, vullen het inschrijvingsformulier in (te vinden aan de ingang) en bezorgen dit terug aan het animatieteam voor **31 mei 2024**.

* 1 familielid per bewoner!



We vieren mee met...

De jarigen van mei worden gevierd op 29 mei met een uitgebreid ontbijtbuffet.

Proficiat aan:

Bewoners

Monique De Geyter	11 mei
Jeanette Guillemaere	14 mei
Norbert Devenijn	16 mei
Cecile Eeckhout	19 mei
René Eeckhout	20 mei
Marcel Tack	21 mei

Personeel

An Soens	5 mei
Sylvie De Landtsheer	8 mei
Dorothy Vermassen	16 mei

Een positieve noot

Echte moeders zijn niet perfect en perfecte moeders zijn niet echt.

8 MEI: Stal Deyaert

De aaidieren komen op bezoek! Een hond, kat, duif, kippen, konijnen en cavia's zullen aanwezig zijn.

14 en 15 MEI: Ontbijt Moederdag

De vrouwelijke bewoners mogen uitgebreid ontbijten met hun familie. Voor de bewoners van het Lavendelhof gaat dit door op dinsdag 14 mei, voor de bewoners van Kersen-en Rozenlaan op woensdag 15 mei. Vooraf inschrijven is verplicht en kan nog tot 6 mei.

21 MEI: Themamaaltijd

De bewoners worden getrakteerd op een speciale maaltijd.

21 MEI: Grote beweging

Na al het lekkere eten moeten we ook nog eens bewegen. Kom meedoen aan de grote beweging!

22 MEI: Bezoek aan Stokerij Van Damme

Met enkele bewoners brengen we een bezoek aan de stokerij.

27 MEI: Spelletjesnamiddag met VBS Scheldewindeke

De leerlingen van het schooltje komen samen met onze bewoners gezelschapsspelletjes en volksspelen spelen.

29 MEI: Ontbijt jarigen

De jarigen van de maand mei worden verwend met een uitgebreid ontbijtbuffet in de cafetaria. Kom dit vieren met familie, vrienden... Vooraf inschrijven is verplicht.

29 MEI: Flensjes met ijs

We maken onze pannetjes warm en serveren jullie heerlijke flensjes met ijs.

Gebedsdienst:

23 mei Mariaviering

Wat heeft de toekomst in petto?

5 JUNI Feestelijke opening 't Winkeltje

11 JUNI Ontbijt Vaderdag

19 JUNI Vlaamse kermis

25 JUNI Uitstap Pairi Daiza

Activiteitenkalender MEI 2024

Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
		<p><u>1 mei</u> Feest van de arbeid</p> 	<p><u>2 mei</u> 10.15u Pim pam pet 14.45u Zangclub</p>	<p><u>3 mei</u> 10.15u Krantenuurje 14.30u Gymnastiek</p>
<p><u>6 mei</u> 10.15u Duofiets 14.30u Karaoke</p>	<p><u>7 mei</u> 10.15u Geheugen Animatievergadering</p>	<p><u>8 mei</u> 10.15u Marktbezoek 14u Bezoek Stal Deyaert</p>	<p><u>9 mei</u> Onze-Lieve-Heer Hemelvaart</p> 	<p><u>10 mei</u> 14.30u Gymnastiek</p>
<p><u>13 mei</u> 10.15u Reminiscentie Communie 14.30u Bijtscholing vrijwilligers</p>	<p><u>14 mei</u> 10.15u Krantenuurje Klaarzetten cafeteria 14.30u Boccia</p>	<p><u>15 mei</u> 8u Ontbijt Moederdag Individuele contactmomenten</p>	<p><u>16 mei</u> 10.15u Kaarten 14.45u Zangclub Bijtscholing vrijwilligers</p>	<p><u>17 mei</u> 10.15u Pim pam pet 14.30u Gymnastiek</p>
<p><u>20 mei</u> Pinkstermaandag</p>	<p><u>21 mei</u> 11u Themamaaltijd 14.30u Grote beweging</p>	<p><u>22 mei</u> 10.15u Marktbezoek 14u Bezoek Stokerij Van Damme</p>	<p><u>23 mei</u> 10.15u Paternoster 14.30u Mariaviering</p>	<p><u>24 mei</u> 10.15u Testing 14.30u Gymnastiek</p>
<p><u>27 mei</u> 10.15u Wandelen 14.30u Spelletjes 5de leerjaar VBS</p>	<p><u>28 mei</u> 10.15u Kaarten Klaarzetten cafeteria 14.30u Spelnamiddag</p>	<p><u>29 mei</u> 8u Ontbijt jarigen 14u Flensjes met ijs</p>	<p><u>30 mei</u> 10.15u Geheugen 14.45u Zangclub 18u30 Familieavond OLV</p>	<p><u>31 mei</u> 10.15u Krantenuurje 14.30u Gymnastiek Voorbereiding Vlaamse kermis</p>